

NEDERWEERTS VERLEDEN

RUBRIEK VAN DE HEEMKUNDEVERENIGING NEDERWEERT

onder redactie van huub janssen en alfons bruekers

AFLEVERING 103

SHOWeerterland

STUDENTENCLUB ST. PETRUS CANISIUS

Reeds langer dan een half jaar heeft men moeten wachten op een vervolg in deze rubriek. Dat had natuurlijk alles te maken met de drukte rond de uitgave van deel IV van Nederweerts Verleden. Van nu af aan hopen wij weer regelmatig met een aflevering voor de dag te komen.

Zoals bekend neemt de muziekgeschiedenis een belangrijke plaats in het reeds genoemde deel IV "Conflict en Harmonie" in. Maar natuurlijk zijn er nog vele andere verenigingen, waarover een interessant artikel zou zijn te schrijven. Wij denken slechts aan de voetbalverenigingen, de schutterijen, gegrondvest in een grijs verleden en de vele jeugdverenigingen, die sinds de jaren dertig zijn opgericht. Over een van die laatste, Studentclub St. Petrus Canisius, willen wij U in deze aflevering iets meer vertellen.

Oprichting

In de jaren dertig werden met steun van de geestelijke overheid van parochie en bisdom overall in de provincie Limburg studentenclubs opgericht, bestemd voor de scholieren van de middelbare scholen en de seminaristen, welke alleen tijdens de vakantie thuis waren. In Nederweert werd in het begin van de jaren dertig een dergelijke vereniging opgericht en zij kreeg de naam "St. Petrus Canisius", naar de bekende en geleerde Jezuiet, natuurlijk in de stille hoop dat de leden allen zo slim zouden worden als deze Nijmegenaar.

Over de vooroorlogse periode is niet erg veel bekend, terwijl in de oorlog de vereniging een sluimerend bestaan leidde, met zo nu en dan enkele activiteiten in kleiner verband; zo kon men de in die tijd bestaande zweefvliegclub beschouwen als een onderdeel van de studentenclub*.

Des te meer is echter bekend over de na-oorlogse periode. Groot stimulator was in die tijd van wederopbouw Frans van Deursen (van de Köster), thans deken van Mol (B).

Dankzij de steun van de L.J.S.B., de Limburgse Jong Studenten Bond, kon een organisatie worden opgezet, die enkele tientallen jaren zou stand houden en waaraan vele honderden Nederweertenaren een bijzonder prettige studententijd hebben overgehouden.



De vlag van de studentenclub.

16 jaar dan volgde de inlijving bij de senioren en was de groepsbinding veel losser. Deze senioren leverden de groepsleiders voor de jongere jaargroepen.

Men bleef lid van de vereniging tot het eindexamen en de seminaristen zelfs tot hun priesterwijding.

Doelstelling

Belangrijkste doelstelling van de club was de studerende jeugd een verantwoorde vakantie te bezorgen met veel zelfwerkzaamheid om zo de eigen verantwoordelijkheid voor de toekomst te stimuleren en de eigen talenten op het gebied van sport en cultuur te kunnen ontplooien.

Rond 1955 telde St. Petrus Canisius reeds meer dan 100 leden en werd zij beschouwd als een van de betere studentenclubs in Limburg.

Tijdens de kringkampioenschappen voor binnen- en buitenspelen werden jaarlijks heel wat prijzen



behaald.

In de Kerstvakantie werd steeds een ouderavond georganiseerd met toneel, zang en voordracht. Iedere student uit die jaren kende het gedicht van Guido Gezelle 'Boerke Naas' van buiten, maar het gevoelvol voordragen ervan was slechts weggelegd voor de enkeling.

In de grote vakantie vonden de afzonderlijke kampen voor junioren en senioren plaats. Met de fiets trok men naar binnen- en buitenland, een geweldige ervaring. Immers in die tijd werd de vakantie slechts bij uitzondering buiten Nederweert doorgebracht.

Neergang

In de zeventiger jaren kwam de neergang van veel jeugdverenigingen en met de studentenclubs was het al niet anders. De vele recreatiemogelijkheden, de t.v., het met de ouders meegaan op vakantie, de minder hechte binding met kerk/moderator kunnen als evenzovele oorzaken van dit verval genoemd worden. Zo kwam dan ook een einde aan de eertijds zo beroemde Studentenclub St. Petrus Canisius.

Belangrijkste doel van dit artikel is een der oudleden - en hoeveel zullen er dat nog zijn - over te halen eens de geschiedenis van deze jeugdvereniging op schrift te stellen. De kolommen van Nederweerts Verleden deel V zullen hiervoor ter beschikking staan.

H.J.

* Het archief van Studentenclub bevindt zich bij Mathieu Vossen, Schoolstraat en verkeert in een uitstekende conditie.



Frans van Deursen lest zijn dorst.

Organisatiestructuur

De organisatie van de studentenclub was gebaseerd op jaargroepen, groepen scholieren, die in eenzelfde jaar begonnen waren aan hun middelbare schoolopleiding, of dat nu was de Mulo in Weert en later Nederweert, of de H.B.S., de Handelsdagschool of het Gymnasium van het Bisschoppelijk College te Weert en niet te vergeten de diverse priesterstudenten op de seminaries, vooral natuurlijk die van Rolduc.

Elke jaargroep had een aparte (dieren)naam, wellicht afgekeken van de verkenners. Werd men



Hoog bezoek tijdens het juniorenkamp te Kessel in 1950.

Op de voorgrond aan de zelfgemaakte tafel de leden van de groep "De Vossen" met v.l.n.r. Harrie Pleunis, Cor Janssen, Niek van de Wouw, Thieu Koppen, Hans Smeets, Jan Pleunis en Wiel Janssen.

Op de achtergrond de gasten Harrie Janssen (de Pin), Kapelaan Geurts, Koster van Deursen, Toos van Deursen, Gerda Smeets, Lena van Dongen (huishoudster Kapelaan Geurts), Jos van Deursen, Meur. Koppen en Mies Koppen.