



foto: ad meewis

ST. ODAKAPEL OP BOSHOVEN

Op de voormalige schans in de woonkern Boshoven staat een kapel, toegewijd aan de H. Oda en de H. Apollonia. Het gebouw werd in de 18e eeuw in baksteen opgetrokken (boven de ingang staat een beeld van de H. Oda met het jaartal 1722), doch volgens deskundigen zijn er nog belangrijke resten aanwezig van een houtskelet en vakwerk uit het midden van de 16e eeuw.

Volgens een legende zou de H. Oda († 722) de dochter zijn van een Schotse koning. Zij was blind geboren maar op latere leeftijd maakte zij een bedevaart naar het graf van St. Lambertus in Luik en werd daar op wonderbare wijze genezen. Op de vlucht voor haar vader, die haar wilde uithuwelijken, verbleef zij een tijdlang op Boshoven doch haar verblijfplaats werd verraden door een ekster. Vandaar dat zij steeds wordt afgebeeld met een ekster op haar hand. Vanwege haar blindheid wordt zij aangeropen tegen allerlei oogziekten. Onder het beeld van de H. Oda staat vermeld: „Besoeckt deze plaetse want de heylige Oda heeft alhier gewoont. De heylige Oda is bij God een krachtig voorspraeckeresse voor quaij ooge”.

In deze kapel wordt ook de H. Apollonia aangeropen als patronesse tegen de tandpijn. Onder haar afbeelding staat de tekst: Alle eere toegevoegd aan de heyligen, die wordt gegeven alleen aan God. De salige Apollonia is bij Jesus voor ons voorspraekeres in de tandpijn”. Volgens de legende zou St. Apollonia om haar geloof vervolgd zijn. Zij werd aan een paal vastgebonden en een beul sloeg haar zo hard in het gezicht, dat de tanden uit haar mond vlogen.

Een merkwaardige bijzonderheid is, dat deze kapel nog op een oorspronkelijke schans staat, een middeleeuwse versterking ter bescherming van mens en vee. Deze schans en ook de kapel zijn nog steeds eigendom van een eigen schans bestuur.